

Γιατί ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι στήριξαν τον Κερένσκι κατά του Κορνίλοφ τον Αύγουστο του 1917;

Γιατί ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι στήριξαν τον Κερένσκι κατά του Κορνίλοφ τον Αύγουστο του 1917;

Ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις μάχες για την συντριβή του αντιδραστικού κινήματος υπό τον στρατηγό Κορνίλοφ τον Αύγουστο του 1917, στηρίζοντας την αντικομμουνιστική αστική προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Κερένσκι, βλέποντας αυτή την αναγκαστική μετωπική κίνηση ως όρο για την επικείμενη νικηφόρο Οκτωβριανή Επανάσταση.

Δείτε το σχετικό λήμμα από την [Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια](#), τόμος 18, σελ. 100.



... στην 1η Δεκεμβρίου 1917... (transcription of the text in the column)



... η επανάσταση... (transcription of the text in the column)

Καρίν - Κωνσταντίνος... (transcription of the text in the column)



Καρίν - Κωνσταντίνος... (caption text)

... η επανάσταση... (transcription of the text in the column)

... η επανάσταση... (transcription of the text in the column)

... η επανάσταση... (transcription of the text in the column)



Κορνέλιος Λόβρ Γκεόργκιεβιτς (1870 – 1918). Ένας από τους καθοληγητές της ρωσικής αντιπονοστάσισης, στρατηγός (1917). Από οικογένεια κοζάκου θρηματικού. Τελείωσε τη σχολή πυροβολικού εΜαχόβλοφ (1892) και την Ακαδημία του Γενικού Έπιτελείου (1898). Υπηρετήσε στο Τουρκιστάν και πήρε μέρος στο Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο το 1904 - 05. Κατά το 1907 - 11 στρατιωτικός ακόλουθος στην Κίνα. Στην περίοδο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1914 - 18) διοικητής της 48ης μεραρχίας πεζικού. Άν και προσωρικά ήταν ανδραίος, ώστόσο δεν είχε κανόνες στρατιωτικού διοικητή. Το 1915 αγκλωπίστηκε από τους Αυστριακούς, αλλά δραπέτευσε το 1916. Διορίστηκε διοικητής σάλματος στρατού (Μάρτιο - Άπριλιο 1917), των στρατευμάτων της στρατιωτικής περιφέρειας της Πετρούπολης και το Μάιο - Ιούλιο της 8ης στρατιάς και των στρατευμάτων του Νοβοροσκόφ Μετώπου, ενώ από την 1η Αύγ. ως τις 9 Σεπ. αρχιστράτηγος. Καθιέρωσε τη θανατική ποινή στο μέτωπο και προσπάθησε να περιορίσει τη δράση των στρατιωτικών επιτροπών. Κατά το πέλη Αύγουστου αποστάσε και κατέβηκε το στρατόμαχο έναντιον της Πετρούπολης με σκοπό την εγκαθίδρυση αντιπονοστατικής στρατιωτικής δικτατορίας. Όστόσο, η αποτασία αντιμετώπιστηκε άμεσα από τους επαναστατημένους στρατιώτες, κότες και έρυθροφρουρούς. Στις 15 Σεπτεμβρίου συνελήφθη από την Προσωρινή κυβέρνηση και φυλακίστηκε στην πόλη Μπρόφ, αλλά με τη βοήθεια του στρατηγού Ν. Ν. Νιτουχάνιν στις 2 Δεκεμβρίου δραπέτευσε και κατέφυγε στο Νοβοροσκόφ, όπου από κοινού με το στρατηγό Μ. Β. Άλεξίγεφ τέθηκε επικεφαλής του έθελοντικού στρατού των λευκοφρουρών. Σκοτώθηκε σε ανεπιτυχή έφοδο έναντιον του Αικατερινωντάμ.